

Brev den 14.juli 1968 fra det sovjetiske politbureau til det tjekkoslovakiske kommunistpartis præsidium, sendt som telegram den 14. juli 1968 til den sovjetiske ambassadør i Prag

Til Prag, den sovjetiske ambassadør

YDERST HEMMELIGT

Opsøg kam. Dubcek og overgiv ham vedlagte brev fra SUKP's Centralkomité's Politbureau til CKP's Centralkomité's Præsidium.

"Til CKP's Centralkomité's Præsidium

Kære kammerater,

Vi har modtaget jeres brev af 13. juli, da vor delegation allerede befandt sig i Warszawa for at deltage i det møde, som var aftalt med de andre broderpartier.

Vi har allerede over for jer anført grundene til, at vi anser et møde af denne art for nyttigt og nødvendigt, og sammen med broderpartierne har vi udtrykt vort oprigtige håb om, at en delegation fra CKP's Centralkomité efter endnu en gang at have overvejet alle omstændighederne ville have deltaget i mødet.

Den akutte bekymring, der afspejles i jeres brev over omstændighederne i landet, og erkendelsen af, at broderpartierne kan have deres tvivl og bange anelser i forbindelse med begivenhedernes udvikling i CSSR, bestyrker os i vor opfattelse af, at et møde mellem de seks broderpartier nu ville være yderst betimeligt. Det ville medvirke til at finde den mest hensigtsmæssige måde at løse de opståede problemer på, under hensyntagen til den sum af erfaringer, alle vore partier har tilfælles, og de konkrete vilkår, som hvert enkelt parti arbejder under.

Vi vil gerne endnu en gang udtrykke beklagelse over, at I ikke har fundet det muligt at deltage i dette møde.

Hvad angår jeres betragtninger om et tosidet møde mellem delegationer fra vore partier, så er vi som før positivt indstillede hertil og rede til at aftale tid og sted for dets afholdelse efter konferencen i Warszawa.

Med kammeratlig hilsen
SUKP's Centralkomité's Politbureau"

Telegrafer om udførelse.

A. Gromyko

Kilde: Diplomatičeskij Vestnik 1992, no. 2-3, s. 63-64.