

**Brev dateret den 13. juli 1968 fra det tjekkoslovakiske kommunistpartis præsidium til det sovjetiske politbureau, sendt den 13. juli som telegram fra den sovjetiske ambassade i Prag til generalsekretær Brezjnev<sup>1</sup>**

YDERST HEMMELIGT

Vi videregiver teksten i et brev fra CKP's centralkomité's præsidium adresseret til SUKP's centralkomité's politbureau. Brevet er efter bemyndigelse fra kam. Dubcek (der i dag er fløjet til Bratislava) overbragt den sovjetiske ambassadør af chefen for CKP's internationale afdeling kam.O. Kaderka:

"Centralkomiteen i Tjekkoslovakiets kommunistiske parti

Prag den 13. juli 1968

Til politbureauet i Sovjetunionens kommunistpartis centralkomité

Kære kammerater,

Præsidiets i CKP's centralkomité henvender sig til jer for at informere jer om vore synspunkter på nogle spørgsmål angående de næste skridt i forbindelse med forslaget om at fremskynde indkaldelsen til en konference for repræsentanter for Bulgariens kommunistparti, Ungarns socialistiske arbejderparti, Polens forenede arbejderparti, Tysklands socialistiske enhedsparti, Sovjetunionens kommunistparti og Tjekkoslovakiets kommunistparti.

Med største alvor og med en dyb følelse af ansvar for socialismens sag i vort land og i hele verden har vi diskuteret jeres brev om situationen i CKP og i CSSR. Vi vil gerne forsikre jer om, at CKP's præsidium sætter stor pris på jeres åbenhjertige ord og i dem ser et udtryk for de kammeratlige internationale relationer, som forener vore to partier. Vi vil med glæde fremlægge vore synspunkter på essensen af spørgsmålene i de nærmeste dage.

CKP's præsidium har indgående diskuteret indbydelsen af repræsentanter for vort parti til en konference med de seks kommunist- og arbejderpartier i Warszawa. Præsidiets er i fuld enighed nået til den konklusion, at afholdelse af denne konference på nuværende tidspunkt ville skabe umådelige komplikationer for vort partis arbejde. Vi beder jer om at anskue denne vor stilling frem for noget andet ud fra det synspunkt, at vort parti, centralkomiteen og præsidiets arbejder under nye objektive vilkår. Broderpartierne kan have deres tvivl og nære frygt i forbindelse med udviklingen af begivenhederne i CSSR. CKP's præsidium er imidlertid tvunget til at tage den komplicerede situation med i beregning og antager, at det både er i vor og i jeres interesse, at der ikke sker noget, som vil kunne skabe forviklinger i den i forvejen vanskelige situation.

Derfor har CKP's præsidium ensstemmigt besluttet at anmode jer indtrængende om et møde mellem vore to partier på præsidienniveau i Prag så hurtigt som muligt. Vi mener, at en fremskyndet gennemførelse af dette møde vil give mulighed for en indgående diskussion af de udviklede problemer, som både I og vi kender til, og desuden afklare de specifikke problemer, som I og de andre broderpartier har påpeget i jeres breve.

Således vil vi kunne bestemme programmet og de spørgsmål, som vi kan diskutere på en fælles konference for kommunist- og arbejderpartierne i de socialistiske lande; sådanne møder har vi altid anset og anser fortsat for en effektiv form for vort gensidige samarbejde.

Kære kammerater, vi har forelagt jer vor mening om spørgsmålet om de næste skridt i forbindelse med drøftelsen af jeres og de andre broderpartiers breve. De tjekkoslovakiske kommunister har altid været sig bevidste om SUKP's betydning og rolle og dets enestående bidrag til socialismens og fredens sag i hele verden. Hele vor politik var og forbliver baseret på et varigt internationalt gensidigt forhold til de sovjetiske kommunister, hvis støtte og hjælp vi har oplevet i alle de vanskelige perioder, som vore folk har gennemgået i vor nyeste historie. Det er i denne hjælp og solidaritet vi ser den væsentligste garanti for, at vi kan overvinde de meget store vanskeligheder, som vi er stødt ind i. Vi vil derfor gerne bede jer om at se positivt på vore forslag. Vi tror, at vi kan forsikre jer om, at hele vort parti, og tillige det overvældende flertal af vort folk vil opfatte det som et nyt vidnesbyrd om den kammeratlige solidaritet og det ubrydelige venskab, der forener os.

Med kammeratlig hilsen

Tjekkoslovakiets centralkomité's præsidium"

13.VII.68

S.Tjervonenko<sup>2</sup>

afsendt 13.VII 20.25

Kilde: Diplomatietskij Vestnik 1992, no. 2-3, s. 59-62.

<sup>1</sup> Ifølge en notits på telegrammet blev telegrammet sendt til Warszawa, hvortil generalsekretær Brezjnev var rejst for at holde konference med de østtyske, polske, ungarnske og bulgarske partiledere om situationen i Tjekkoslovakiet. Dette møde fandt sted den 14.-15. august 1968

<sup>2</sup> Den sovjetiske ambassadør i Prag, der videresendte brevet som telegram.