

## **Marineattaché i Washington F.H. Kjølens referat af en samtale med chefen for den amerikanske marines efterretningstjeneste, admiral Inglis, den 15. marts 1948**

Referat af møde i Naval Department d. 15.3.48 kl. 11-12.15.

Til stede: Rear Admiral Thomas B. Inglis, U.S. Navy, Chief of Naval Intelligence.  
Kommandør F.H. Kjølens, Marineattaché.

Den 15/3 kl. 10 fik jeg opringning fra Chief of Protocol U.S. Navy Captain F. Ferris om at Rear Admiral Inglis ville modtage mig i Navy Department, hvis det var muligt at komme med så kort varsel.

Kl. 11 indfandt jeg mig i uniform hos admiralen, med hvem jeg gennemgik og diskuterede den politiske situation, der var fremkommet på grund af Tjeckoslovakiets og Finlands tilknytning til Sovjet med særlig henblik på Skandinaviens og Danmarks stilling og spørgsmålet om, hvorvidt disse lande var særlig eksponeret og Ruslands mulige næste skridt.

Inglis udtalte her, at alle Europas lande for så vidt var eksponeret, men mente, at Italien efter hans mening ville være "the next". Da jeg anførte, hvilke politiske og militære grunde, der evt. kunne anføres for en aggression mod Danmark (se "Memorandum"), udtalte Inglis, at mine synspunkter i og for sig nok var rigtige, men i så fald havde han egentlig kun undret sig over, at Rusland ikke for længst – f.eks. for 2 år siden – havde sikret sig Danmark, og man måtte desuden erindre, at Danmark ikke var [utydeligt ord] "randstat", og at Tjeckoslovakiets kommunisering havde taget 2 år, selv om selve kuppet kun tog få dage!

Inglis udtalte desuden, at han ingen militære oplysninger havde om at Rusland stod umiddelbart foran en aggression el. lign. mod Danmark eller noget skandinavisk land.

Under samtalens videre udvikling understregede Inglis., at han nu ikke talte som Chief of Naval Intelligence, men som amerikansk borger, og som sådan var af den opfattelse, at den tidligere amerikanske isolationspolitik var i rivende tilbagegang, og han havde eksempler på, at folk fra det tidligere mest udpræget isolationistiske Midtvesten nu krævede direkte aktion f.eks. over for Tjeckoslovakiet og anførte et eksempel herpå om en mand, der fornylig havde besøgt ham.

Han udtalte, at USA havde udpræget sympati for Skandinavien, og at han ikke kunne tænke sig, at der "skete noget" med disse lande uden en reaktion fra USA, men understregede her meget stærkt, at enhver politisk, økonomisk eller militær indrømmelse over for Rusland ville gøre det vanskeligere for USA i givet fald at foretage sig noget. (Selv overgivelsen af den mindste tilsyneladende mest ubetydelige "little island" må ikke finde sted, så er Danmark fortabt! udtalte han som et eksempel)

"You must be strong and firm"

sagde Inglis, selv om jeg erkender, at det er lettere for mig at stå her i et stort land 3000 miles væk og "prædike" dette overfor et lille land med den eksponerede strategiske stilling, som Danmark har!

Han forstod ikke, at vi i Skandinavien ikke allerede havde sluttet et internt skandinavisk forsvarsforbund eller ville tilslutte os Vestblokken, idet dette bl.a. ville forhindre, at Sovjet tog et af de skandinaviske lande ad gangen! Han havde det indtryk, at Norge nærmede sig Vestblokken mest, men at Danmark og Sverige var mest tilbageholdende?

Jeg anførte her, at dette skyldtes dels Norges bedre strategiske beliggenhed, dels Norges intensive deltagelse i 2. verdenskrig.

På mit spørgsmål til Inglis som Chief of Naval Intelligence (ikke som almindelig amerikansk borger), om vi i givet tilfælde kunne forvente at få de efterretninger om Rusland contra Skandinavien især Danmark, som evt. i givet tilfælde måtte foreligge, forsåvidt dette var i USA's interesse, nikkede Inglis, men udtalte at dette ville han have in mente, men selvfølgelig ikke kunne afgive noget bindende udsagn om.

Ved diskussionen om Middelhavssituationen og Grækenlands og Tyrkiets stilling samt den amerikanske Middelhavsflåde baggrund herfor, berørtes spørgsmålet om at sende U.S. Navy til de nordlige farvande, og Inglis antydede, at dette muligvis var under overvejelse.

F. Kjølens

Erfarer at den svenske marineattaché kommandørkaptajn Croneborg d. 16/3 ligeledes har været hos adm. Inglis, og der praktisk talt fået lignende meddelelse som nævnt ovenfor. Han tilføjede Inglis havde udtalt, at ethvert skridt, som kunne tyde på en tilnærmelse til Sovjet, ville blive fulgt med den mest vågne opmærksomhed fra USA's side, samt at Inglis havde udtalt, at medens han forstod, at man under tidligere forhold havde holdt på neutralitetsprincippet i de skandinaviske lande, da der indenfor Europa var en magtbalance mellem 2 stormager at være neutrale overfor i modsætning til nu, hvor Europa kun beherskedes af Sovjet! [sic]

Inglis bad Croneborg sige omtrent dette også til den norske marineattaché, når han traf ham.

Kilde: UM 99.M.19

Kjølens håndskrevne manus på 4 linierede ark.

Understregningerne er Kjølens.