

25.

Udskrift af Nationaltidende, 8. April 1940.

Truslen mod Nordens Fred.

Foruroligende Udvikling gennem det sidste Døgn.

Tyskland rejser Tvivl om Sveriges og Norges Neutralitet.

Af Jakob Kronika, Nationaltidendes Berlinredaktør. Berlin, Søndag Aften.

Paany har mørke Skyer trukket sig sammen over Norden. En fuldkommen nøgtern Vurdering af Øjeblikkets storpolitiske Fakta tillige med lagttagelsen af bestemte Fremtoninger tvinger til den Konstatering, at Freden i Norden atter engang er i yderste Fare. Skæbnens Hjul er øjensynlig allerede sat i Gang. Om et Døgn eller mindre kan der være skabt en helt ny Situation i Skandinavien.

Faren synes nu overhængende.

Disse Ord er ingenlunde Udslag af en Panikstemning eller lignende. Alvoren over Norden er saa tung, Faren synes saa overhængende, at vi Nordboer har Brug for al vor Sindsstyrke, al vor Tankeklarhed, al vor Beslutsomhed.

Der er maaske allerede sket mere, end det er muligt at tale offentligt om. I hvert Fald er det baade godt og nødvendigt at være forberedt paa alle Muligheder og at regne med meget korte Frister.

Vestmagterne klar til militær Aktion, siger Berlin.

I Berlin er siden i Gaar den Overbevisning blevet stærkt uddybet, at Nordens, d. v. s. Norges og Sveriges Neutralitet, takket være Vestmagternes Krigspolitik egentlig slet ikke eksisterer mere. Der tales i Dag i de tyske Kredse om, at Vestmagterne er klare til en militær Aktion i Norden for derfra at indsnævre Indkredsningssvingningen omkring Tyskland.

De i Gaar omtalte Vestmagt-Noter til Norge og Sverige spiller fortsat en uhyre Rolle i de aktuelle tyske Overvejelser. Disse Noter betegnes i Berlin som Optakten til et engelsk-fransk Afpresningsspil i Norden som et vigtigt Led i den fuldkomne Sabotering af den nordiske Neutralitet. For Vestmagterne bestaar denne Neutralitet overhovedet ikke mere, fastslaar man paa tysk Side.

Dernæst understreger man i Berlin, at Norge og Sverige selv ikke udfolder den fornødne Aktivitet til Forsvar for deres Neutralitet. Der tales om en Strudsepolitik i Sverige og Norge, om Tilsøringsforsøg, som skal dække over Vestmagternes Neutralitetskrænkelser, om Linedansertricks, hvormed ansvarlige Mænd i Norden vil skjule for deres Nationer, at Vestmagterne planlægger et uprovokeret Angreb mod Norden.

Saadan og ikke anderledes ser man i Berlin paa Situationen i Norden. Trods al Tilbageholdenhed paa tysk Side sporer man dog under Overfladen en fast og bestemt Vilje til at handle.

Det ser ikke ud til, at Tyskland vil sidde stille, indtil det, som i Berlin kaldes Vestmagternes Vold mod de nordiske Lande, er fuldbyrdet. Efter alt at dømme er Tyskland klar til endog at handle baade hurtigt og paa en overraskende Maade.

Foreløbig er Norge i Forgrunden. Dernæst omtales Sverige. Danmarks Navn er overhovedet ikke fremme.

Der tales i Dag i Berlin med en paafaldende Betoning om en ny Fase i Krigen, der nu begynder. Regeringsbladet Völkischer Beobachter siger, at et nyt Hovedafsnit i Krigen er naaet. Det drejer sig i dette Hovedafsnit om at forhindre Vestmagternes Voldspolitik mod neutrale Lande. Völkischer Beobachters Leder om Krigens nye Fase slutter saaledes: „Tyskland er parat. Vore Hjerner er kolde og klare. Vore Muskler er spændte. Vore Beslutninger er jernfaste. 80 Millioner Øjenpar er rettet mod Føreren.“